

# MİLYONLAR AÇ MİLYONLAR İŞSİZ

**T**ürk-İş'in açıkladığı rakama göre açlık sınırı 2 bin 431 lira!

Eğer 4 kişilik bir ailenin eline aylık 2 bin 431 lira geçiyorsa yani asgari ücret alıyorsa bu aile açlık sınırında demektir. Eğer 7 bin 918 lira alıyorsa bu

aile yoksulluk sınırında demektir.

Halkın çoğunluğu asgari ücretle geçinen bir ülkede "milyonlar aç" demek, gerçekliği olduğu gibi söylemektir. Siyasi iktidar toz pembe tablolar çizidersun, işçilerin ve emekçilerin üzerine bir karabasanın çöktü-

günü görmemek için kör olmak gerekir.

Eğer açlık midelere oturmuşsa devrim düşüncesi de kafalarda yer etmeye başlamıştır. İşte bütün bir tarihin bizlere öğrettiği en önemli ders budur. Hele de bir yanda egemenlerin şatafatı adeta "kör, parmağım kör

gözüne" misali insanların gözünün içine sokuluyorsa, orada vakit erişmiş demektir.

Milyonlarca insanın lüks, şatafat değil, sadece insanca yaşamak için ayağa kalktığı gün, kimilerine kutsal gelen o hanlar, sarayların fiske vuruşuyla yıkıldığı da görülecektir.

# MÜCADELE BİRLİĞİ

27 Haziran 2020 - 037 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

## HEDEF KÜRTLER OLUNCA

**M**illi Savunma Bakanlığı alelacele bir açıklama yayımlıyor: "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir."

Kendinden ne kadar emin bir açıklama: Hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir!

Ardından Bakan Akar çıkıyor sahneye: "Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir. İster Suriye'nin kuzeyinde olsun, ister Irak'ın kuzeyinde olsun Mehmetçiğin yaptığı tüm operasyon-



ları bazı mihraklar Türkler, Kürtlere saldırıyor şeklinde lanse ediyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bu tamamen bir algı operasyonudur."

Bakan bu "et-tırnak" benzetmesini yaptığı gün Amed'de sabahın 4'ünde Demokratik Toplum Kongresi'nin kapıları polisler tarafından kırılarak binaya giriliyor, her yer savaş alanına çevriliyor, 40'ı aşkın insan gözaltına alınıyor ve akşam saatlerinde

bina mühürleniyordu! Faşist devlet açısından et ve tırnak olmak böyle bir şey!

Her iki açıklamanın da ortak özelliği, çıplak gerçeği, herkesin bildiği, gördüğü, duyduğu, tanık olduğu gerçeği, insan aklıyla alay edercesine yüksek sesle reddetmekten ibaret.

Sadece son bir hafta içinde Maxmur, Şengal, Kandil bombalandı;

2

## AYSUNUMUZ KAUGAMIZDA YAŞIYOR!

Devletin 20 hapisanede siyasi tutsaklara dönük gerçekleştirdiği "Hayata Dönüş" katliamının ardından devrimci tutsakların başladığı Ölüm Orucu Eylem'inde Leninist tutsak Aysun Bozdoğan'ın ölümsüzleşmesinin 19.yıl dönümündeyiz.

Çukurova'dan başlayan, İzmir'e, oradan da İstanbul'a uzanan, mücadele dolu, kavga dolu, duraksız bir yolun hiç yorulmadan yürüyen savaşçısıydı Aysun. Gencecik yaşamını, sınıfsız ve sömürsüz bir

dünya uğruna adayanlardandı. Her gün farklı bir eylem alanında emekçilerle buluşanlardandı. Kadife sesiyle yoksul kentlerin türkülerini dillendirenlerdendi.

Aysun bizden biriydi.

Bu uzun yolculukta yitirdiğimiz sayısız yoldaşımızdan biriydi Aysun.

Yeri kolay kolay dolurulamayacak Aysun yoldaşımız, iyi ki seni tanıdık, iyi ki aynı yolda yürümüşüz. Kavganın her günü bizimle birlikte yaşamaya devam ediyorsun.

EDİTÖR

## BAĞIRSAK ORTAKLIĞI

**Ö**nce, ununu ele miş, eleğini duvara asmış eski bir güreşçinin bir bankanın yönetim kuruluna atanması haberi düştü ortalığa. Bununla birlikte, dolgun maaşlı üç yerde daha görevliydi. On parmağında on marifet olduğundan değil, imza atmaya bilmesinin bu kurumlarda görev almasına yeterli geldiğinden. Hazret dört yerden maaş alıyor. Öyle böyle maaşlar da değil.

Arkasından, RTÜK Yönetim Kurulu Başkanı'nın, görevi devam ederken, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanması haberi geldi. Üç kurumda daha görevliydi. Hem de dolgun maaşlı kurumlarda. Açıklama yaptı, dört kurumdan maaş aldığı iddiası iftiraydı, sadece üç yerden maaş alıyordu.

Zamanında, "Özgül Ağırık" Bülent Arınç'ın "Verdikçe veriyor Allahım" sözünü anımsatırcasına, destekçe yeni haberler geliyordu.

Devletin tepesindeki kişinin mahdumunun okul arkadaşları yine devletin tepesindeki kurumlara atanıyordu. Sonuncusu, İmam Hatip mezunu, başka bir sıfatı da yok, THY Yönetim kuruluna atanmıştı. Milleti şeyhimiz uçuracaktı bundan böyle.

THY'nın üç yüz uçaklık filosuna karşılık altı yüz müdürü vardı: Uçak başına iki müdür.

Bunlar göze çarpanlar. Ama asıl deve yükü göze çarpmayan işlerde dönüyor. Eş-dost-akraba atamaları bunların başında geliyor. Uzun tutmadan, bir kaç örnek verip geçeceğiz.

Bir Teknik Üniversite Rektörünün üç kızı ile iki damadını devletin bir kurumundan alıp yanında görevlendiriyor.

2



EDİTÖR

## BAGIRSAK ORTAKLIĞI

**Baş tarafı 1. sayfada**

Dinci faşist partinin kadın kolları başkanı, milletvekili seçilince, kendisiyle birlikte, gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi, uçan balon misali, elinde tuttuğu gibi devletin tepe kurumlarından birine taşıyor.

Saymakla bitmez; bu kadarı yeter.

Genel olarak burjuva devlet, toplumu bir zar gibi saran ve tüm yaşam gözeneklerini tıkayan bir asalaktır.

Verdiğimiz örnekler de gösteriyor ki, dolgun maaşlı yönetim kurulları, devlet kurumlarının tepe noktasındaki kişiler, bürokrasi; bunların hepsi ama hepsi "olmasa daha iyi olur" denecek kurum ve görevlerdir. Ama bunlar proletaryanın ürettiği artı- değeri bir vantuz gibi çeker ve onunla beslenirler.

Nasıl ki, "Kişileşmiş sermaye olma dışında kapitalistin tarihsel bir değeri olmadığı gibi, bu tarihsel varolma hakkına da sahip değil"se, bu kurum ve görevler de ne bir toplumsal gerekliliğe dayanıyorlar ne de varolma hakkına sahipler.

Bunlar bir toplumsal ihtiyaçtan değil ama burjuvazinin, tekeli sermaye sınıfının, küçük bir azınlık da olsa, toplumun bir kısmını, emekçi sınıfların cebinden çıkacak bol maaşlarla kendine bağlama ihtiyacından doğuyorlar.

Tekeli kapitalistler, kapitalist olarak, tarihsel varolma hakkına sahip değiller. Koç ailesinden her hangi birine holdinge ait fabrikaların en azından bir kaçının yer ve adını sorsanız bilmez. Tek tek fabrikaların üretiminden, bilançosundan vb vb habersizdir. Şöyle de diyebiliriz: Koç Holding'e ait herhangi bir fabrikada üretimin sürmesi için, Koç ailesinin hiç bir ferdine ihtiyaç yoktur.

Aynı şey burjuva devletin tepesine çöreklenmiş, oradan nemalanan, dolgun maaşları cebe indirenlere için de geçerlidir. Vakıfbank'ta işlerin yürümesi için hikayedeki güreşimizin varlığına ihtiyaç yoktur. Halkbank'ta işlerin yürümesi için, üç-dört yerden maaşları cebe indiren adama ihtiyaç yoktur.

Bu adamların yapacağı işi, tarlasındaki her köylü, dükkanındaki her esnaf, tezgah başındaki her işçi rahatlıkla yapar. Demek ki, devletin, şirketlerin, bankaların kayıt kuyut işlerini yapmak için ayrıcalıklı tabakaya gerek kalmamış. Bunlar, proletaryanın sırtından geçinen asalaklardır.

Daha önce de işaret ettik: Vergi, devleti emziren bir mededir. Örneğimizde de görüldüğü gibi, devlet büyük bir gider kaynağıdır. Devletin iki büyük gider kaynağı, sürekli ordu, polis, -şimdi buna bekçilik eklendi- ve devlet memurludur.

Burjuva devrimlerin hepsi, halka "ucuz hükümet" vaat etmişlerdi. Ancak hepsi asalak burjuva devlet makinasını yetkinleştirerek ve toplumun en ücra köşesiyle temas kuracak denli büyütürken vaatlerinin tersini yaptılar.

Burjuva egemenlik koşullarında başka türlü de olmazdı. Sırası ve yeri gelmişken 90'lı yılların hemen başında Özal'ın "devleti küçülteceğiz" masalına inanan; bunun üzerine sayfalarca yazı yazan "sosyalistleri" anımsamadan edemiyoruz. Ne naif bir davranış, burjuvaziye ne büyük güvendi o öyle.

Devam edelim.

Burjuva devlet, her zaman, ama özellikle de sınıf savaşının şiddetlenmesiyle birlikte büyümek, yayılmak, genişlemek; toplumun her birimiyle temas kurmak zorundadır.

Sınıf savaşı şiddetlendikçe tekeli sermaye sınıfının jandarma kuvvetinde, polis sayısında ve teçhizatında, memurcuk ordusunda vb vb indirime gitmesini; tosuncuklarına arpalıkları kapatmasını beklemek katıksız ve bir o kadar da zararlı bir ütopyadır.

Toplumun tüm yaşam gözeneklerini tıkayan, sırtına yapışmış tüm kanını emen bu asalaktan kurtulmanın tek yolu, büyük gider kaynaklarını, sürekli orduyu, polisi, memurcuklar ordusunu; kısacası faşist devleti yıkmaktır.

Bu, birleşik devrimin işidir.

## HEDEF KÜRTLER OLUNCA

**Baş tarafı 1. sayfada**

Kobane'ye SİHA saldırısında kadın siyasetçiler katledildi; Haftanın'de şiddetli kara çarpmaları oluyor...

Ve dün, Süleymaniye'de bir piknik alanı TSK silahlı insansız uçakları tarafından bombalandı.

Görüntüler sosyal medyaya düşmüş olsa içleri rahat olacak. Oysa bu "iletişim çağında" suçlarını gizlemeleri olanaksız.

Görüntülerde Süleymaniye'de, bunaltı sıcak altında piknik yapan insanlar var.

Ellerinde küçücük çocuklar olan ebeveynler, ayaklarını suya sokmuş. Çocukları suya sokuyorlar. Çocuk gülüşleri büyüklerin gülüşlerine karışmış. Ve birden bir bomba düşüyor. Gülüşler haykırışlara dönüşüyor. Bakanlığın ve bakanın açıklamaları işte bu insanlık suçunu gizleme telaşıyla yapılıyor. Panik haldeki açıklamalar bu suçluluk yüzünden.

Bu saldırı Çavuşoğlu'nun "Kuzey Irak'a baktığımız zaman özellikle Süleymaniye bölgesinin PKK'nın güdümüne girdiğini görüyoruz" açıklamasından sonra gerçekleşti. "İçerde" ve dışarda zincirlerinden boşanmış bir şekilde saldırıyor dinci faşizm. Binlerce insan zindana atıldı; bele-

diyelere kayyum atandı; sosyal medya paylaşımlarından ötürü insanlar mahkemelere çekildi, tutuklandı; HDP tümünden cendereye alındı; sosyalist basın kuşatmada... Kabarışın önünü almak için tüm araçlarıyla, istisnasız tüm araçlarıyla saldırıyorlar.

Hedef Kürt halkı olunca tüm "insani hassasiyetler" atılıyor bir kenara. Tam bir vahşetle saldırıyor faşist devlet. Cizre'de bodrumlarda yakılanlar, ölüsü günlerce sokak ortasında kalan Taybet ana, cesedi derin dondurucuda saklanmak zorunda kalan Cemile, bedeni zırlı araçla sokaklarda sürüklenen Lokman... hangi birini sayalım. Bu vahşet zincirine Süleymaniye'de çoluk çocuk piknik yapanların bombalanması eklendi.

Vahşetle, zulümle, baskıyla bir süre daha ayakta kalabilirsiniz. Ama asla sürgit ayakta kalamazsınız. Saldırganlığımız, halkların öfke cephaneliğini beslemekten başka bir işe yaramıyor artık. Baskılarımız çoktan etkisini yitirdi. Bundan sonrası, sizin sonsuz korkularınızla ördüğünüz duvarların yıkılması olacak. On yıllar boyu acı ve öfke tohumları ektiniz. Artık fırtına yaklaşıyor!

## BU SİSTEMİ YENİSİYLE DEĞİŞTİRİRİZ!



7 Haziran günü George Floyd protestocularına "Siyah insanlara haklarını verin, yoksa bu ülkeyi yakıp küle çeviririz" diye seslenmiş olan Black Lives Matter (BLM) New York bölgesi lideri Hawk Newsome, Fox News kanalının sunucusu Martha MacCallum'ın sorularını yanıtladı.

İsyanın, yetkililerin dikkatini Afrikalı Amerikalılara yönelik ayrımcılığa ve polis zulmüne çekmenin tek yolu olduğunu söyleyen Newsome, "1960'ların siyahların isyan etmelerine koşut refahlarının büyümesinin ve mülkiyet edinmelerinin en yüksek orana ulaştığı

dönem olduğuna" dikkat çekerek şöyle devam etti: "Protestoya başladığımız son birkaç haftayı düşünün. Ülke çapında 8 polis görevden alındı. Ne zaman bir polis bir kadına, bir çocuğa, bir hamileye, yaşlılarımıza zarar verse, yargılanması çağırısı yapılır bekleyişe geçilirdi. Ama insanlar malı mülkü tahrip etmeye başladığı an, polisler otomatik şekilde görevlerinden alındı. Bu ülke neyi ödüllendirmektedir? Hangi davranışa kulak vermektedir? Yürüyüşlere olmadığı kesin."

"Eğer bu ülke bize istediğimizi vermezse, o zaman biz de bu sistemi yakıp kül eder yenisıyla değiştiririz. Tamam mı? Ve ben mecazi de konuşuyor olabiliyim, kelimenin tam manasıyla da konuşuyor olabiliyim. Yorum meselesi" diyen Hawk Newsome sözlerini "Sadece siyahların kurtuluşunu ve egemenliğini istiyorum, gerekli her türlü yola başvurarak" diyerek sonlandırdı.

## DİSK'TEN 29 HAZİRAN'DA EYLEM

DİSK, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı 29 Haziran Pazartesi günü örgütlü olduğu tüm işyerlerinde eyleme çıkılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "DİSK Başkanlar Kurulunun kıdem tazminatına ilişkin

açıkladığı sonuç bildirgesi 29 Haziran 2020 Pazartesi günü 81 ilde ve örgütlü olduğumuz yüzlerce işyerinde, on binlerce işçinin katılımıyla okunacak. DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkanlar Kurulu, sendikalarımızın merkez yöneticileri, bölge ve işyeri temsilcileri tüm ülkede fabrikalarda, işyerlerinde etkinliklere katılarak, açıklamalarda bulunacaklar" denildi.

## "Sürgün Politikalarına Son Verin"

BTS İzmir Şubesi, 26 Haziran günü demiryolu çalışanlarının sürgün edilmesi ve liyakatsiz atamaları protesto etti. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü önünde "Evde Hayat TCDD'de Sürgün Var" pankartı açan BTS, basın açıklaması yaptı.

BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, TCDD'de çalışan çok sayıda üyelerinin hiçbir açıklama yapılmadan sürgün edildiğini hatırlatarak kurumun tarihinde görülmemiş tren kazalarının, liyakatsiz usulsüz atamaların son 18 yılda olduğuna dikkat çekerek "Demiryolunda özellikle faal personelde tasarruf olmaz. Yol bekçisinden tasarruf yaptılar Çorlu kazası oldu. Tren şeflerinden tasarruf yaptılar daha dün Malatya kazası oldu" dedi.

TCDD yönetiminin, sürgün saldırısıyla işkenceyi önlemeye dönük, insan hakkını korumayı hedefleyen tüm uluslararası kanunları, Anayasa'yı, Sendikalar Kanunu'nu, tüm kanunları hiçe sayarak, insanlık suçu işlediğini ifade eden Akyol, bu saldırı karşısında ve siyasi kadrolaşma iptal edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"Sendikamızın uyarılarını dikkate alın, üzerimizdeki baskı ve sürgün politikalarına son verin" diyen Akyol, tüm kamuoyuna güvenilir bir demiryolları oluşturma çabasında destek olma çağrısında bulundu.



## İşçi Üzerinden 3 Kez Kazanılıyor

Güngören'de bulunan Tunada Tekstil Konfeksiyonu patronları DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'na üye olan ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını arayan iki işçiyi işten çıkardı.

Tekstil İşçileri Sendikası, dün işyeri önünde basın açıklaması yaparak, bölgedeki konfeksiyon, triko, çorap, sektöründeki patronların salgını fırsata çevirdiğini, kısa çalışma ödeneğine

başvurduğunu, işçileri de işsizlik ödeneği almaya yönlendirdiğini anlattı.

Açıklamada, "Tunada Triko'da, Akademi Triko'da, Gelişim Triko'da ve daha başka triko şirketlerinde patronlar 'işimiz yok' diye işsizlik sigortası fonuna müracaat ettiler. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak istediklerini söylediler, yine salgın koşullarında bütün bu talepler işsizlik sigortası tarafından kontrol edilmeden kabul edildi" diyen Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asaletin Arslanoğlu, bunun yapılması gerek bir uygulama olduğunu, fakat patronların

## "Yaşayamayacak Durumdayız!"

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ağır çalışma koşulları nedeniyle birkaç gün önce hemşire Bedia Menteşe'nin yaşamına son vermesinin ardından, 26 Haziran günü Diyarbakır Sağlık Platformu, hastane önünde açıklama yaptı.

"Sağlık Haktır Satılamaz" ve "Performansa Hayır" önlükleri giyen sağlıkçılar, "Mobbinge Ve Baskıya Son", "İnsanca Yaşamak, İnsanca Çalışmak İstiyoruz" dövizleri taşıdı ve "Yaşatırken Yaşamak İstiyoruz" sloganları attı.

Menteşe için saygı duruşunda bulunan sağlık emekçileri adına konuşan SES Diyarbakır Şubesi Mali Sekreteri Gülhan Tekin, "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile birlikte sağlık hizmetlerinde toplum yararından çok işletme mantığının öne çıktığını belir-

terek güvensizleştirilmeye beraber intihar olaylarının arttığına dikkat çekti.

Salgın sürecinde sağlık emekçilerinin çalışma koşullarındaki kötüleşmeden kaynaklı psikososyal risklerin daha da arttığını, tükenme, mobbing, kronik yorgunluk ve şiddetle birlikte intiharların arttığını belirten Tekin, iktidarın hala sağlık emekçilerin yaşadığı sorunları görmezden geldiğini belirterek, "Bu intiharları iş kazası ve iş cinayeti olarak görüyoruz. Bu duruma ilişkin yetkilileri, yöneticileri adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

Tekin "Aynı işi yapıp farklı statülerde çalışanların kadroya alınmasını bekliyoruz. 4/D 4/C 4/B ayrımı olmadan tüm çalışanlara güvenli iş güvenli gelecek sağlansın. 4/D hemşirelerin sesini duyun ve bu arkadaşlarımızın sözleşmeye alınmasını sağlayın. Artık bir can daha kaybetmek istemiyoruz" dedi.

ronlar kasayı soysun diye orada birikmemiştir" dedi.

Patronların bir işçinin emeği üzerinden üç kez para kazandığına dikkat çeken Arslanoğlu, Tunada patronunun otuz gün çalıştırıp maaş vermediğini ve sosyal güvenlik primlerini de yatırmadığını aktardı. Arslanoğlu, işçiler, sendikacı olunca ve buna itiraz edince, "Siz sendika üyesisiniz. Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" diyerek kolundan tutulup kapı dışarı edildiğini söyleyerek "Biz terörist değiliz. İşçileri soyanlar, devleti soyanlar burada" dedi.

## Sinan Güneş Ölümsüzleşti

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), 26 Haziran günü bir açıklama yaparak, HBDH ve MLKP/FESK Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısı Sinan Güneş'in 29 Nisan'da Kars Kağızman'da ölümsüzleştiğini duyurdu.

Sinan Güneş'in birleşik devrim hareketinin Karadeniz açılımına büyük bir heyecanla katıldığı söylenen açıklamada, "Sinan Güneş yoldaş Mahir Çayanların Kızıldere'de ölümsüzleştiği topraklardan filizlendi, Kızıldere devrimciliğinin ayak izlerine basarak fedai bir komünist savaşçı oldu. O Mahirlerden aldığı mayayı Kürdistan birleşik devrimiyle harmanladı ve bununla gurur duydu hep. O, birleşik devrim hareketimizin önderleri Delal Amed, Baran Serhat, Atakan Mahir, Mehmet Kurnaz ve Alişer Deniz'in yolundan yürüdü. Faşizmi yok

edecek mücadelemizde yerini aldı" denildi.

Açıklama "Sinan Güneş yoldaş, can bedeli mücadelemizin sıra neferi olarak ölümsüzlerimiz arasında yer alırken, mücadelesini zafere ulaştıracağımızın sözünü veriyor. Karadeniz'de, Kuzey Kürdistan'da, Haftanın'de, Zap'ta, Hakurke'de dişe diş dövüşeceğiz. Hesap soracağız, bedel ödeceğiz. Gün, faşizme karşı silahlı mücadeleyi büyütme günüdür. Gün, birleşik devrimin zaferi için her cephede faşizmi vurma günüdür. Yaşasın birleşik devrimimiz" denilerek sonlandı.

Sinan Güneş'in cenazesi 27 Haziran 18.00'de Gazi Cemevi'nde yapılan törenin ardından Gazi Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

## Online Evvel Temmuz Festivali

Samandağ Kalkındırma Derneği ile Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl 21'inci kutlanacak olan "Evvel Temmuz Festivali"ne dair basın toplantısı düzenledi.

Dernek binasında yapılan açıklamada konuşan Samandağ Kalkındırma Derneği Başkanı Yılmaz Sürmeli, Hatay'ın Samandağ ilçesinde geleneksel olarak kutlanan Evvel Temmuz Bayramı'nın bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle online yapılacağını duyurdu.

Sürmeli, "Halk sağlığını riske etmemek açısından bu yıl Deniz Sitesi Ali İsmail Korkmaz Festival Alanı'nda herhangi bir etkinlik yapılmayacak

olup, 21'inci Geleneksel Samandağ Evvel Temmuz Festivali online olarak yapılacaktır. Festival kapsamında birbirinden değerli sanatçı, aydın, siyasetçi ve bilim insanının katılımıyla organize edilecek çeşitli kültür, sanat etkinlikleri ve söyleşiler internet üzerinden online olarak sunulacaktır.

Festivalin ayrıntılı programı ilerleyen günlerde tarafımızca ilan edilecektir" dedi



## Covid-19

## Günlüğü

### Resmi

### TÜRKİYE

Onaylanmış vakalar  
195 Bin  
+1.458

İyileşen  
167 Bin

Ölüm  
5.065  
+21

### DÜNYA

Onaylanmış vakalar  
9. 64 Mn  
+167 Bin

İyileşen  
4.87 Mn  
-

Ölüm  
490 Bin  
+5.336

# Birleşik Devrimin Mücadele Organları Yaratılmalı

**D**evrim güncel pratik bir sorun haline geldiyse devrimin mücadele organlarını yaratmak acil bir sorun haline gelir.

Geçtiğimiz haftalarda ülkelelerinde gerçek bir halk ayaklanmasıyla karşılaşan ABD’li komünist güçler, yaşadıkları süreçten çok önemli ve gelecek için belirleyici olacak dersler çıkarmışlar. Bu derslerin başında, kendileri tam böyle ifade etmiş olmasalar da, emekçi kitleler için mücadele organlarının oluşturulmasının önemi geliyor. İşte o ders:

*“Halkın proleter demokrasi ve demokratik merkezîyetçiliğe dayalı siyasi oluşumlarda örgütlenmesi de hayati önemdedir. Sosyalist devrimler tarihi siyasi taban örgütlenmeler tarihidir. İşçi sınıfı İşçi Meclisleri’nde (kapitalist sisteme karşıt olan son derece gelişmiş politik yapılar) örgütlenmelidir. Egemen sınıfın en büyük korkusu, kendi kaderlerini belirlemek için bir araya gelen işçi sınıfı topluluklarıdır. Rusya’da, Çin’de, Kore’de, Küba ve Vietnam’da işçi sınıfının meclisleri ve konseyleri, sosyalist devrimi sürükleyen motorlardı. Bu güçlü devrimci motor ABD’ye getirilmelidir.”*

Devrimci kitle mücadelesinin organları, bizzat devrimci kitle mücadelesinin içinden doğmuştur. Çarlık Rusya’sında Sovyetler en çok bilinen örnektir. ABD’li komünistlerin de işaret ettiği gibi, Çarlık Rusya’ı dışında, Çin, Kore, Küba ve Vietnam’da, demokratik merkezîyetçiliğe dayanan kitle örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. Bunlar biliniyor.

Ancak, Türkiye ve Kürdistan açısından soruna yaklaştığımızda, devrimci güçlerin birleşik devrimi örgütler ve onun mücadele organlarını oluştururken sadece devrimci kitle mücadelesinin içinden doğacak mücadele organlarını ele alıp genelleştirmekle yetinemezler.

Bunların yanı sıra, uzun yıllardır sürmekte olan birleşik devrimin ortaya çıkardığı deneyimlerden de faydalanmayı bilerek, başka mücadele organlarının örgütlenmesine girişebilmeliler. Önümüzdeki temel sorunlardan biri budur.



Öncelikle şunun altını çizelim: Bu mücadele organları gelip geçici örgütlenmeler olmayacak. Aksine, bugün mücadele organları olarak ortaya çıkacak örgütlenmeler, ayaklanma sırasında ayaklanma organları, ayaklanmanın zafere ulaşmasından sonra ise iktidar organları olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Sovyetler, söylediklerimizin tipik örneği ve kanıtıdır.

Bilindiği gibi Sovyet örgütlenmesi, işçi sınıfının devrimci kitle mücadelesi içinden doğdu, ayaklanmanın örgütlenmesinde etkin bir rol oynadılar; akabinde, zaferle birlikte, proletarya diktatörlüğünün iktidar organları olarak varlıklarını sürdürdüler.

Burada amacımız ne Sovyet tipi örgütlenmeyi incelemek ne de onu taklit edecek bir örgütlenme biçimi önermek. Her ülkenin tarihsel, siyasal, kültürel koşulları farklıdır ve Türkiye ile Kürdistan birleşik devriminin iktidar organları bu iki ülkenin koşullarına uygun biçimde ortaya çıkıp şekillenecektir. Ama burada işin özü önemlidir ve ABD’li komünistlerin tanımladığı gibi, “bu güçlü devrimci motor” Türkiye ve Kürdistan’da varolmalıdır.

Çünkü, yine ABD’li komünistlerin ifade ettikleri gibi,

*“Bu hareketin başarılı olup olmayacağı bir yazgı meselesi değil. (...) Bu hareketin ayaklanmadan devrimine kesin bir geçiş yapıp yapamayacağını belirleyecek bir sorun var: Devrimci sosyalistler kitleleri örgütleme meselesinin üstesinden gelecekler mi?”*

*Ulusal bir ayaklanma esnasında devrimci sosyalistlerin birinci görevi/sorumluluğu kitlelerin içine dalmak, köklü örgütlenmelere girmek, devletin baskı girişimlerini boşa çıkaracak örgütsel omurga geliştirmektir. Sadece örgütlü bir devrim egemen kapitalist sınıfı yenebilir.”*

2013 Haziran Halk Ayaklanması “Forum” ya da “Meclis”ler biçiminde böyle örnekler ortaya koydu. Ancak, ayaklanmanın içinden, devrimci kitle hareketinin içinden doğan bu tür kitle örgütlerinin özelliği, ayaklanmanın geri çekilmesiyle birlikte sönmüştür. “Forum ya da Meclisler”, Haziran Halk Ayaklanmasının sönmüştüğüyle birlikte, arkalarında önemli bir deneyim bırakarak, ortadan kayboldular.

Aynı şey, 1905 Rus Devriminin 1907’de yenildiğinin kesin belliliğinden sonra Sovyet örgütlenmesinin başına gelmişti. Sovyetler, ortaya çıkmak için 1917 Şubat devrimini beklemek zorunda kaldılar.

Maddi koşulları olmayan ya da olgunlaşmayan ne mücadele biçimleri



ne de örgüt biçimleri varlıklarını sürdürebilir. “Marksizm örgüt ve mücadele biçimlerini kafadan uydurmaz, onları kitle mücadelesinin içinden bulup çıkarır, genelleştirir ve örgütlü bir ifade kazandır” biçimindeki Marksist düşüncenin özü budur.

Ancak biz burada devrimci kitle mücadelesinin içinden çıkacak kitle örgütlenmelerine değil, devrimin öncü güçlerinin bizzat kendilerinin örgütlenmeye koyulmaları gereken örgüt biçimlerinden birini “Milis” örgütlenmesini ele almak istiyoruz.

Devrimin güncel pratik bir sorun haline gelmiş olması, bu mücadele/savaş organlarını gereklilikten de öte, zorunlu hale getirmiştir. Cümleyi öteki uçtan da kurabiliriz: HBDH Milislerinin varlığı ve bu güne kadar güçlenerek devam ediyor oluşları, devrimin güncel pratik bir sorun haline geldiğinin kanıtıdır.

Milis örgütlenmesi, bugün için bir mücadele/savaş örgütü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu örgütlenme, gelecekte ayaklanma organı haline dönüşecek ve ayaklanmanın zaferiyle birlikte devrimci iktidarın, halk iktidarının organı olacaklar.

Milis Örgütlenmesi HBDH’nin kafasından uydurduğu, maddi temeli olmayan bir örgütlenme biçimi; milis savaşı da maddi temeli olmayan bir savaş değil. Şayet böyle olsaydı bu örgütlenme, değil aylarca, bir ay bile varlığını sürdüremezdi. Aksine, onu gerekli ve zorunlu kılan, sınıf savaşının, iç savaşın ihtiyaçlarının kendisidir. HBDH, milis örgütlenmesini gerçekleştirerek, iç savaşın bu gereksinmesine yanıt vermiş oldu.

Milis mücadelesi/savaşı, kendine özgü bir gerilla mücadelesidir. Gerçek anlam ve ifadesini emekçi sınıfların bu örgütlenme biçimine ve mücadelesine daha geniş katılımlarıyla bulacak. Milis, gerçekte yarı silahlı halk örgütlenmesidir. Başlangıçta böyle olmamış olabilir; bunun bir önemi yok. Ama amaç, hedef çalışan emekçi sınıfların, karşı devrimin silahlı güçlerine ve hedeflerine karşı silahlı

mücadele biçimlerine katılımıdır.

Bunun koşulları var mı? Fazlasıyla var. Faşizmin kitle katliamı tehdidiyle yaşayan bir halkların bilinç ve olanaklarına erişmeleri durumunda silahlı mücadeleden geri duracaklarını kim ileri sürebilir? Burada “milis türü” kavramını bilerek kullanıyoruz. Çünkü milis savaşı bir tür gerilla savaşı olmakla birlikte, profesyonel gerilla mücadelesinden farklıdır.

Milis, görünmez düşmandır. Gündüz ya da günün başka bir zamanında işinde gücünde olan işçinin, emekçinin, gencin çalışmadan geri kalan zamanda, düşmana yönelik devrimci askeri eylemlere katılmasıdır milis. Bu eylem biçimi, düşman hakkında istihbarat toplama, silahların saklanması, depolanması, lojistik destek vb vb olabilir. Kimin hangi görevi üstleneceği vs konumuz dışıdır.

Önemli olan önce mücadele ve ayaklanma organı olan milisin daha sonra devrimci iktidar organına dönüşeceğini görmektir. İşte o zaman “devrimin örgütlenmesi” dediğimiz faaliyetin bir ayağının milis örgütlenmesinin yaratılması ve yaygınlaştırılması olduğunu görmüş oluruz.

Dağdaki gerilla “devrimin örgütlenmesi” faaliyetinin bir ayağı ise, milis bir başka ayağıdır, işçi konseyleri ya da meclisleri, emekçi semtlerindeki halk meclisleri -isim önemli değil- yoksul köylü komiteleri vb devrimci örgütlenmenin öteki ayakları olacak. Bu örgütlenmelerin her birini oluşturmak ayrı bir faaliyet konusudur.

Birleşik devrim şimdi, dağ gerillasıyla, milis örgütlenmesiyle, devrimci kitle eylemleri ve buradan yavaş yavaş doğmakta olan, ama gelecekte ayaklanmanın yazgısını belirleyecek olan kitle organlarıyla örgütleniyor.

Leninistler, en başta da leninist gençlik, bu bilinçle, milis örgütlenmesine katılmayı, desteklemeyi, omuz vermemelidir.

**NOT: leninist.net sitesinden alınarak yayımlanmıştır**